

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ louis.runhaar@okkn.nl
van 27/7 tot en met 16/8 ☎ 033-4754081; ✉ wjwoltjer@ziggo.nl

Kerkebestuur
Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris a.i. Lydia Janssen
Sibelliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl
Penningmeester Paul de Leeuw van Weenen
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl
Lid Dick Noordzij
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com
Lid Marta Schouten-Kropielnicka
☎ 06-20298931; ✉ martaschouten@gmail.com

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@okkn.amersfoort.nl (coördinatie)
Webmaster Ingeborg van 't Erve-Bosch
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort
ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 30 augustus 2020★

Nummer: 202002, juli-september 2020

VOORWOORD

In tijden van crisis kunnen onzichtbare verbindingen zichtbaar worden. Zoals het licht van de ochtendzon ineens de transparante draden van een spinnenweb zichtbaar kan maken, zo zijn we soms meer met elkaar verbonden dan we denken.



Niet lang geleden zag ik voor mijn ogen gebeuren hoe onzichtbare draden tussen mensen even zichtbaar werden. Dat was bij een uitvaart, waar bijna twee keer zoveel mensen naartoe waren gekomen dan familie van de overledene had ingeschat. Hun netwerk bleek veel uitgebreider dan ze van te voren hadden gedacht.

Het oprechte medeleven van zovelen, ook uit ongedachte hoek, was hartverwarmend. Ik hoop dat u in de afgelopen maanden van crisis ook zoiets hebt ervaren. Dat er, ondanks de fysieke afstand, verbindingen aan het licht kwamen die er misschien altijd al wel waren, maar die toch 'nieuw' of 'anders' voelden. Verbindingen waarin levenskracht en bemoediging werd doorgegeven. In de parochie hebben diverse mensen en groepen in de afgelopen tijd extra hun best gedaan om bestaande verbindingen op aangepaste wijze in stand te houden, 'nieuwe' verbindingen tot stand te brengen of sluimerende verbindingen te activeren. Zelf heb ik veel verbondenheid-op-afstand ervaren in de doordeweekse en zondagse online vieringen, in de samenwerking in het landelijke bestuur van onze kerk en in de (grotendeels telefonische) pastorale contacten. De lotsverbondenheid zorgde wat mij betreft voor een geheel eigen kwaliteit en warmte.

Natuurlijk kunnen deze bijzondere vormen van verbinding niet wedijveren met fysieke aanwezigheid. Na de toch wel deprimerende procedurele voorbereiding op de beperkte openstelling van de kerk, voelde de schuchtere intocht begin juni van een kleine groep parochianen door de open deuren van de kerk voor mij dan ook als het doorbreken van de zon.

We zijn er nog niet, hoewel we in ons deel van de wereld het ergste achter de rug lijken te hebben. Nu al hoop ik dat de crisis op zijn minst mag zorgen voor een hernieuwde waardering van wat ons gegeven is, in het bijzonder aan onderlinge contacten en aan verbondenheid met familie en vrienden, parochianen, buurt-, stads- en landgenoten. Nu overal weer dingen opengaan en processen opnieuw worden gestart, leek het de redactie van de Joris op 't Zand goed om ook weer met een nummer te komen. Door de omstandigheden een wat uitgekledede variant, maar dat past dan wel weer mooi bij de zomer. Ik hoop dat het ontvangen van dit exemplaar -naast de wekelijkse parochiemail van de secretaris- voor u een moment mag zijn waarop onze verbondenheid zichtbaar wordt.

Pastoor Louis

Afwezigheid pastoor Louis

Pastoor Louis is wegens vakantie afwezig van maandag 27 juli t/m zondag 16 augustus. Pastorale waarneming wordt verzorgd door enkele collega's uit de bisdomgroep. Emeritus pastoor Wessel Jan Woltjer is daarin het eerste aanspreekpunt. Voor pastorale zaken kunt u met hem contact opnemen.

☎ 033-4754081; ✉ wjwoltjer@ziggo.nl

Lector Lydia

In de dienst zondag van 5 juli zal Lydia Janssen worden geïnstalleerd als lector. Naast kerkbestuurder kennen we haar in onze vieringen reeds als voorbidder. Als pastoor en kerkbestuur zijn we erg blij met Lydia's bereidheid en goede zin in het lectoraat. Zij heeft jarenlange ervaring met voorgaan in Basisgroep de Keerkring. Dat was één van de redenen waarom de bisschop haar destijds dispensatie heeft verleend voor het volgen van de lectorenopleiding en haar per 1 januari 2020 heeft benoemd tot lector van het aartsbisdom. Aanvankelijk was het plan om de installatie te laten plaatsvinden enkele weken na de beëindiging van haar tweede termijn als lid van het kerkbestuur. Daar hebben de huidige omstandigheden echter een stokje voor gestoken, zodat Lydia het lectoraat tijdelijk combineert met het secretariaat ad interim.

Pastoor Louis

Welkom in de vieringen, maar wel via een aanmeldprocedure

Vanwege het beperkte aantal kerkgangers dat per viering in de kerk aanwezig kan zijn, geldt een aanmeldprocedure. Meldt u voor donderdagavond zes uur aan bij de secretaris, dan hoort u donderdagavond of u kunt komen. Voelt u zich vrij om u aan te melden, ook als u al vaker bent geweest. Als er teveel aanmeldingen binnen komen, houden we daar rekening mee. Graag aanmelden via secretaris@amersfoort.okkn.nl, of als u geen mail hebt via tel. 033-4750663. Aanmelden kan alleen voor de *eerstvolgende* zondag, reserveren voor latere zondagen is niet mogelijk.

Graag tot ziens in de viering!

Lydia Janssen, secretaris

Offertoriumcollecten (landelijke Livestreamvieringen vallen hier buiten)

- 5 juli Kenya Kinderen
- 19 juli Diaconaat
- 2 augustus Missie Sint Paulus
- 16 augustus Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij)
- 30 augustus Diaconaat eigen parochie
- 6 september Timon



Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.).

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Oecumenisch avondgebed start in september

Als de pandemie in bedwang gehouden kan worden, start het oecumenisch avondgebed begin september weer. Als alles goed gaat, beginnen we op donderdagavond 3 september. We zoeken overigens nog mensen die wel eens in het avondgebed willen voorgaan, sprekend of zingend. Mocht u interesse hebben, bel of mail met pastoor Louis.

Diaconaat

Voedselbank van Amersfoort



Wanneer u dit leest zijn we als parochie sinds maart jl. niet meer bijeen geweest en hebben we dus ook geen boodschappen mee kunnen nemen voor de voedselbank. Sinds 7 juni kunnen weer een beperkt aantal parochianen de viering bijwonen. De gedachte dat u vanaf dat moment alle opgespaarde boodschappen meeneemt naar de kerk, lijkt ons een beetje onwettelijk. We hebben daarom een andere suggestie: u neemt uw "rijkelijk gevoede" beurs mee naar de kerk en doet naar draagkracht uw duit in het collectemandje. Dit kan natuurlijk alleen wanneer u een kerkdienst hebt kunnen bijwonen.

Op **21 juni 2020** was de collecte bestemd voor de voedselbank. Wanneer u toen niet aanwezig was, kunt u er alsnog voor kiezen om uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van onze kerk, onder vermelding van Voedselbank Amersfoort. Onze penningmeester kan dan een bedrag overmaken aan de Voedselbank, waarvoor de voedselbank zelf de gewenste artikelen kan aanschaffen.

Wij rekenen op uw bijdrage!!

Martine en Hans

Kinderkerk

Met Pasen en Pinksteren (hierna volgt een kort verslag) hebben de kinderen per post materiaal toegestuurd gekregen. We hopen dat we weer gauw bij elkaar mogen komen in de Joriszaal. Dat zal op zijn vroegst na de grote vakantie zijn.

Wel willen we op **5 juli een gezellige picknick organiseren voor de kinderen en hun ouders**. Daarom nodigen we, ook via deze weg, alle ouders met hun kinderen uit vanaf 12.30 uur in de tuin van de pastorie.

Iedereen wordt gevraagd wat lekkers mee te nemen voor deze picknick. We hopen natuurlijk op mooi weer! Graag aanmelden bij Marjolijn via marjolijn.runhaar@gmail.com.

Laat je ook even weten wat je meeneemt voor de maaltijd?

De kinderkerkleiding

Helaas konden we dit jaar het Pinksterfeest niet vieren in de kerk. De kinderen hebben elkaar ook gemist, maar gelukkig kregen we van Mary-Ann een heel mooie knutselopdracht. Dat voelde toch een beetje als kinderkerk! Het Pinksterverhaal in woord en in daad, want we konden het verhaal zelf naspelen met de uitgeknipte figuren. Natuurlijk kijken we er naar uit om elkaar weer live te zien. Maar via deze weg een hartelijk dankjewel aan Mary-Ann voor haar meeleven met de kinderen in de coronatijd.



Marjolijn

Clara Gertrudis van Halteren

“We leven in een onzekere tijd, maar laten we hopen dat het “gewone leven“ in mei weer hervat kan worden. Als dat zo is, kan het geplande uitje naar het Catharijneconvent doorgaan.”

Dit schreef ik in maart voor het nietverschenen Paasnummer van de Joris op 't Zand. Inmiddels weten we dat heel voorzichtig er weer een en ander mogelijk is, maar dat we niet met elkaar naar het Catharijneconvent konden.



Het Catharijneconvent kan ondertussen wel weer bezocht worden, maar nog niet als groep. De tentoonstelling “Allemaal wonderen” is tot en met 23 augustus te bezoeken (zie ook blz. 10). U komt dan het mirakelboek en het paneel van het Mariabeeldje, dat Geertje Arends in het water gooide en door Margriet Gijsen gered werd, tegen. Op de website van het Catharijneconvent zijn diverse verhalen over wonderen te horen.

Wat betreft het voor 6 september geplande bezoek aan de Bijbelse zandsculpturen in Elburg denk ik dat het verstandig is dit uit te stellen tot gezamenlijk vervoer en groepsbezoek weer mogelijk zijn.

Mary-Ann

Einde Open Kerk

Door de overrompelende en onwelkome komst van het Coronavirus kwam ons leven min of meer stil te staan, waardoor ook het laatste seizoen van de Open Kerk anders verliep. Het nieuwe rooster, wat na de winterstop weer van start ging, werd dus een eenmalige Open Kerk op 7 maart. Grete en Emile waren de gelukkigen om op deze dag weer diverse mensen te verwelkomen en hen te informeren over onze kerk en ons mooie kerkgebouw. Ondanks het, door gebrek aan voldoende vrijwilligers, stoppen van Open Kerk zal het kerkbestuur trachten enkele mensen bereid te vinden, die de kerk kunnen openen en sluiten, als zich groepen melden via Het Gilde of De Waterlijn¹.

¹ De Waterlijn zal dit jaar vanwege de 1,5 meterbeperking niet varen.



Vanaf deze plaats wil ik alle gastvrouwen en gastheren, die kortere of langere tijd in ons team meedraiden, ontzettend bedanken voor hun inzet!

Zonder jullie was dit soms saaie, maar meestal mooie en inspirerende werk niet mogelijk geweest.

Heel hartelijk dank!!

Betty, coördinator Open Kerk.

Ander nieuws

Vrouwevaart “live”



Op zaterdag 23 mei werd de Vrouwevaart gelopen door 3 pelgrims. Dat waren diaken Frank Sieraal van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, onze pastoor Louis en pastor Roderick Vonhögen (die de beelden verzorgde), ook van de OLVvA; zij liepen weliswaar een ingekorte versie, maar stonden wel een paar keer extra stil om een

wonder te vertellen. Deze pelgrimage was live te volgen, wat ook door tientallen mensen werd gedaan. Nieuwsgierig geworden? Het verslag is nog terug te zien op: <https://www.katholiekamersfoort.nl/vrouwevaart-gaat-online/>

Zie je zondag

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er in onze parochie tv opnamen zijn gemaakt. Dat is gebeurd in het kader van het EO programma *Zie je Zondag*. Het programma bestaat uit portretjes en gesprekken met een aantal parochianen. Deze gesprekken worden afgewisseld met opnamen uit onze kerk.



De drie afleveringen van dit programma waarin onze parochie centraal staat zijn gepland voor zondag 26 juli, 2 augustus en 9 augustus, telkens om tien voor half tien in de ochtend, NPO2. Omdat u er op dat tijdstip, naar wij hopen, de voorkeur aan geeft om ‘in het echt’ in onze kerk te zijn, wijs ik u op de website www.uitzendinggemist.nl

Lydia

Rozemarijn in de pastorietuin



De rozemarijnstruik (want zo kun je hem gerust noemen) in de tuin van de pastorie, is enorm groot. Heeft u zin in verse rozemarijn of wilt u graag een stekje laten groeien van een paar takjes? Knip dan gerust wat takjes af, als u in de buurt bent of na de kerkdienst. Met gepaste afstand moet dat geen probleem zijn!

Marjolijn

Vieringen online te volgen via YouTube Live

De online vieringen vanuit de oud-katholieke parochie in Amersfoort zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken.

Via de link op de website van de OKKN krijgt u toegang tot de livestream. Wanneer u op het afspeelicoontje klikt verschijnt een scherm met daarin de tekst 'Video niet beschikbaar' en daaronder '[Bekijk deze video op YouTube](#)'. Door op die laatste tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen.

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: 'vieringen oud-katholieke kerk van nederland'), ook op uw digitale TV.

Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal 'Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden.

Het liturgieboekje voor de viering kunt u vanaf de zaterdag voor de dienst op de website downloaden.

Voorgangers bij de komende diensten (niet uit de Amersfoortse parochie)



Bisschop-elect Bernd Wallet
(Utrecht)



Bisschop Dick Schoon (Haarlem)



Pastoor Harald Münch
(IJmuiden)



Emeritus bisschop
Joris Vercammen



Diaken Loes Berkhout
geestelijk begeleider bij
Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis (UMC)



Priester Mattijs Ploeger
rector van het Oud-Katholiek
Seminarie en docent
systematische theologie en
liturgie



Deservitor Paul
Brommet
(Utrecht)

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 5 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 9 Eucharistieviering	Zacharia 9, 9-12	Romeinen 6, 16-23	Matteüs 11, 25-30 pastoor Louis
Zo 12 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 10 Eucharistieviering (online)	Jesaja 55, 6-13	Romeinen 7, 21 – 8,6	Matteüs 13, 1-9 (10-17) 18-23 bisschop-elect Bernd en pastoor Harald
Zo 19 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 11 Eucharistieviering	Wijsheid 12, 13-19	Romeinen 8, 18-25	Matteüs 13, 24-30 en 36-43 pastoor Louis
Zo 26 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 12 Eucharistieviering (online)	1 Koningen 3, 5-12	Romeinen 8, 26-30	Matteüs 13, 31-35 en 44-49 bisschop-elect Bernd en priester Mattijs
Zo 2 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 13 Eucharistieviering	Nehemia 9, 15-20	Romeinen 8, 31-39	Matteüs 14, 13-21 em. bisschop Joris
Zo 9 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 14 Eucharistieviering (online)	Jona 2, 1-11	Romeinen 9, 1-5	Matteüs 14, 22-33 bisschop Dick en diaken Loes
Zo 16 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 15 Schriftlezing en gebed	Jesaja 56, 1-3a en 6-7	Romeinen 11, 13-24	Matteüs 15, 21-28 lector Judith
Zo 23 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 16 Eucharistieviering (online)	Jesaja 51, 1-6	Romeinen 11, 25-36	Matteüs 16, 21-27 bisschop Dick en em. pastoor Paul
Zo 30 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 17 Eucharistieviering	Jeremia 7, 23-28	Romeinen 12, 1-8	Matteüs 17, 14-20 pastoor Louis
Zo 6 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 18 Eucharistieviering	Ezechiël 33, 7-11	Romeinen 12, 9-21	Matteüs 18, 15-20 pastoor Louis
Zo 13 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 19 Schriftlezing en gebed	Jezus Sirach 27,30 – 28,7	Romeinen 14, 5b-12	Matteüs 18, 21-35 lector Lydia

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het oud-katholiek lectionarium

Rechtgezet

In de laatst verschenen Joris op 't Zand wordt in de tekst over doop, zalving en uitvaart van Daniëlle gesproken over 6 en 7 maart. Dit had moeten zijn 6 en 7 februari.

In het artikel 'Ons aller eigen koor' had ook Hannie moeten worden genoemd als een van de trouwe leden van het koor. Onze excuses voor deze onjuistheden en dank aan degenen die ons hier vriendelijk op attent hebben gemaakt.

De redactie.

Kerk weer Open

Toen in de loop van mei duidelijk werd dat onze kerk weer beperkt open mocht en mij gevraagd werd of ik als “deurwacht” ingeroosterd kon worden, zei ik direct volmondig ja. Ik heb wel beloofd te oefenen op een vriendelijke glimlach en hoop dat die op zondag 14 juni aanwezig was. Gelukkig werkte het weer mee en stonden de - in mijn ogen - gelukkigen in een mooi zonnetje te wachten tot ze naar binnen mochten. Iedereen voelde zich prima; geen coronaklachten. Na kort overleg over de plaatsen kon de kerk van voor naar achter “gevuld” worden. Eerst de handen goed desinfecteren bij de zuil en daarna keurig bij de met “geeltjes” aangegeven plaats in de bank gaan zitten. Dat gebeurde onder de mooie klanken van ons orgel, bespeeld door Eveline M. Jansen. Bisschop elect Bernd Wallet ging voor, geassisteerd voor en pastoor Age Kramer, helemaal uit Den Helder, die de evangelielezing, preek en voorbeden verzorgde. Wat mij betreft waren de bijdragen van beiden zeer inspirerend. De schriftlezingen werden door Barthold gedaan, dus het voelde toch wel “Amersfoorts”. Het gemis van het niet mogen meezingen, wat ik thuis de afgelopen tijd luidkeels had gedaan, werd gecompenseerd door de warme stem van cantor Jacco Calis uit Amsterdam. Om het brood tijdens de communie weer te mogen ontvangen was, oneerbiedig gezegd, de kers op de taart. Na het slotlied liep de kerk in omgekeerde volgorde leeg en hebben we buiten, zonder het genot van een kopje, toch nog even nagepraat. Bisschop elect Bernd nam daar ook uitgebreid deel aan, en gaf onder andere aan dat hij merkt dat hij door de livestreamvieringen al behoorlijk “bekend” was. Wat mij betreft graag “tot de volgende keer”.



Wilma van Oevelen

Verdieping

Recent verschenen “Nr. 63 uit de Seminarierreeks “Geloof dat probeert te begrijpen - Bijdragen tot een oud-katholieke theologische benadering”



Oud-katholieke theologie is een hedendaagse manier van theologiseren, vanuit een katholieke identiteit, in een oecumenische context, op basis van de Schrift en de vroege kerk. Dit boek bevat voorbeelden van zo'n benadering. In twee fundamenteel-theologische hoofdstukken wordt afgetast hoe de oud-katholieke identiteit tegelijk klassiek en modern kan zijn, en wat een vroegkerkelijke benadering van het geloof te betekenen heeft. Na een inleiding in de sacramentstheologie volgen een

detailstudie naar structuur en betekenis van het eucharistisch gebed en kortere beschouwingen over liturgie en sacrament. Het ambts-theologische deel van dit boek gaat in op de rol van de voorganger in en buiten de liturgie en op de apostolische successie als oecumenisch struikelblok.

Het boek eindigt met twee bijdragen over mariologie, waaronder een detailstudie naar de rooms-katholieke dogma's over Maria.
Auteur is Mattijs Ploeger (1970), rector van het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit Utrecht), waar hij systematische theologie en liturgie doceert.

Het boek is te bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en kost €20 (excl. verzendkosten).

Cultureel

Geloof U in wonderen?

63% van de Nederlanders wel, dat zijn 9 miljoen mensen.

En dan geloven protestanten nog meer in wonderen dan katholieken.

Maar wat zijn wonderen?

Dat vroeg men zich af bij de opening op 27 februari bij de tentoonstelling "Allemaal Wonderen" in het Catherijneconvent te Utrecht.



-Een onverklaarbare gebeurtenis?

-Een spontane genezing?

-Een teken van een overledene?

-Een geboorte van een kind?

U kunt een lekkere tijd in het museum rondlopen, lezen en kijken langs wonderen.

Bij de opening zijn er door Wim foto's gemaakt, één ervan staat hiernaast.

Nog mooier is het om erheen te gaan.

En dan ONS Amersfoortse wonder daar ook tegen te komen.

Van harte aanbevolen.

Namens een Bestuurslid Stichting Oud Katholiek Museum, Allan

"Sweet Quarantine"



Er is toch niets lieflijks aan de huidige quarantaine. Toch is dit de titel van een korte CD met liederen uit de 17^e eeuw. Deze liederen gaan over verdriet en rouw in tijden van een epidemie, want die waren er toen, geen corona, maar onder andere de pest en pokken.

De CD is opgenomen door het Margaretha consort in de dorpskerk van Kootwijk. Componisten, waarvan stukken gespeeld en gezongen worden zijn onder andere Buxtehude en Purcell. Marjon Strijk is een van de leden van dit gezelschap. De cd heeft een beperkte oplage van 1000 stuks, kost 10 euro en is te bestellen door een mail te sturen naar: info@margaretha-consort.nl

Mary-Ann

Miniconcert in de St. Joris op 't Zand, Hemelvaartsdag 2020

Emile en Hans hebben een miniconcert door Louis laten opnemen op Hemelvaartsdag. Zij hopen dat u het horen van de mooie muziek en het zien van bekende gezichten in onze mooie kerk op 't Zand ervaart als een blijk van hartelijke verbondenheid.

De onderstaande stukken zijn nog te beluisteren via de aangegeven links:

J. B. Loeillet de Gant, sonate nr. 2:

<https://youtu.be/i5EZU8QvB0k> (deel 1)

<https://youtu.be/h5xo5M9OPUQ> (deel 2 en 3)

<https://youtu.be/DEkTGPzddtQ> (adagio)

C. W. Gluck, 'Dance of the Blessed Spirits' uit Orfeo ed Euridice

<https://youtu.be/KfStsdc4Uhg>

C. W. Gluck, 'Euridice' uit Orfeo ed Euridice

<https://youtu.be/3qSqfkR8VxU>

G.F. Händel, largetto uit sonate nr. 2

<https://youtu.be/ocpxEXfSt-E>



Zomerorgelconcerten

De Orgelzomer in de Sint-Joriskerk in Amersfoort wordt in bijna elk opzicht helemaal anders dan voorgaande jaren. Er zijn vijf concerten met achtereenvolgens Bert den Hertog, Gerben Mourik, Bas de Vroome, Gerben Budding en Sander van den Houten. Zij geven hun concert samen met huisorganist Rien Donkersloot. De concerten vinden om de andere week plaats op woensdagavond. Het eerste concert is op 8 juli, de daaropvolgende zijn 22 juli, 5 en 19 augustus en 2 september.

Het worden bijzondere concerten omdat ze toegankelijk zijn voor beperkt publiek maar tegelijk ook online worden uitgezonden. Ook de aanvangstijd is nieuw: 20:30 uur. De concertbezoekers moeten in de kerk minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Alleen via aanmelding vooraf via e-mail (info@orgelconcertenjoriskerk.nl) en ze betalen een toegangsprijs van €10 (tot 21 jaar gratis), waarvoor ze na afloop ook een kop koffie krijgen.

75 jaar bevrijding!

De Sint-Joriskerk heeft haar deuren weer geopend. U kunt het gebouw bekijken van dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur voor 1 euro (folder met uitleg inbegrepen). Kinderen t/m 12 jaar gratis. Daarnaast zijn er verschillende exposities te zien; tot 24 oktober 2020 staan deze in het teken van het toeristische jaarthema: 75 jaar bevrijding!

Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering (van te voren aanmelden - zie blz. 3)</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur avondgebed vanaf 3 september (zie blz. 3)</i>				
juli				
zo	5	10.00	Kerkgebouw	Installatie Lydia als lector (zie blz. 3)
		12.30	Tuin	Kinderkerklunch (zie blz. 4)
wo	8	20.30	Joriskerk	Orgelconcert (zie blz. 11)
wo	22	20.30	Joriskerk	Orgelconcert (zie blz. 11)
zo	26	09.20	NPO2	Zie je zondag (zie blz. 6)
augustus				
zo	2	09.20	NPO2	Zie je zondag (zie blz. 6)
wo	5	20.30	Joriskerk	Orgelconcert (zie blz. 11)
zo	9	09.20	NPO2	Zie je zondag (zie blz. 6)
wo	19	20.30	Joriskerk	Orgelconcert (zie blz. 11)
zo	30	23.55		kopijsluiting Joris op 't Zand
september				
wo	2	11.00	Joriszaal	Redactievergadering
		20.30	Joriskerk	Orgelconcert (zie blz. 11)
wo	9	18.00	per mail	Joris op 't Zand komt uit, papierenversie vanaf 13 september in de kerk

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
 Landelijk: <http://okkn.nl/>
[facebook.com/okknamersfoort.nl](https://www.facebook.com/okknamersfoort.nl)

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Louis Runhaar

Kopijsluiting: 30 augustus 2020

✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2020 02